

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

HET KEIZERRIJK

Iedereen weet dat de wieg van de Renaissance en van het Humanisme in Italië stond en dat Italië heel wat grote mannen heeft voortgebracht. De Italianen houden van de vrede, van het leven, van de levensvreugde. Ze zijn arm en de bevolking groeit ieder jaar sterk aan. Ten tijde van Mussolini meenden de Italianen dat zij een gebrek hadden aan levensruimte en er is heel wat te doen geweest om hun « spazio vitale »...

ROMANITA

MUSSOLINI wilde de broederlijkheid en de vaderlandsliefde van de Italianen opwekken. Dat kwam reeds tot uitdrukking in de fascistische hymne door de woorden « fratellanza nazionale » en « italiana civiltà ». Hij wou er ook nog de zin voor grootheid en voor macht aan toevoegen. Hij stelde het antieke Rome tot voorbeeld, het Rome dat op verovering ging en dat uitgroeide tot een keizerrijk. Dit idee vond zijn uitdrukking in het woord Romanita.

ETHIOPIE

ITALIE bezat op dat ogenblik drie Afrikaanse kolonies: Somaliland, Eritrea en Libye. Er bleef in Afrika nog slechts één territorium waarop men de hand kon leggen: Ethiopië, Abessinië of Habasch. De naam alleen herinnerde de Italianen aan de pijnlijke nederlaag van Adoea in 1896. Na de dood van Menelik in 1905 werd Ethiopië geregeerd door ras Tafari, zoon van ras Makonnen, de held van Adoea. Geruime tijd heersten er inwendige twisten om het gezag. Ten slotte kreeg Tafari Makonnen de overhand en hij werd tot negus (eigenlijk zou men moeten schrijven negusa nagast, d.i. koning der koningen) uitgeroepen in 1928. Twee jaar later werd hij keizer onder de naam Haile Selassie.

DE WEERWRAAK

MUSSOLINI wou de nederlaag van Adoea wreken. De gelegenheid daartoe werd hem geboden op 5 december 1934 door een grensincident. Hij trachtte zich met Frankrijk en Engeland te verzoenen op de Conferentie van Stresa en op 2 oct. 1935 verklaarde hij de oorlog aan de negus en overrompelde Ethiopië met 200.000 soldaten. De Ethiopiërs die geen moderne wapens hadden boden een heldhaftige weerstand. Mussolini verdubbelde zijn effectieven en plaatste maarschalk Badoglio aan het hoofd van het Italiaanse leger. Deze laatste kon Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië, innemen op 5 mei 1936. Op 9 mei maakte Mussolini koning Victor Emanuel IV keizer van Ethiopië.

SANCTIES

GANS Europa was verontwaardigd. In de Volkenbond werden er krachtige speecheu afgestoken en er werd besloten sancties te nemen tegen Italië. Een uitvoerverbod werd uitgevaardigd op wapens, rubber, mineralen, levensmiddelen en geld bestemd voor Italië. Om de veroveringstocht in Ethiopië te kunnen voortzetten schonken de Italiaanse vrouwen — naar het schijnt — zelfs hun trouwringen! De sancties bleven een dode letter...

ARME VOLKENBOND

ITALIE verliet de Volkenbond. De weerslag er van werd in heel West-Europa gevoeld. In Frankrijk moest het ministerie Pierre Laval zijn ontslag geven en in Londen moest het ministerie van Samuel Hoare aftreden. Intussen trachtte Italië toenadering te vinden bij Duitsland en stredeu de Ethiopiërs hardnekkig tegen de overweldiger.

WORDT VOORTGEZET